

## Inhoud ...

---

Het woord van de voorzitter (Daisy Decoene) .....	2
Wereldoorlog II: getuigenissen, herinneringen, gebeurtenissen, feiten.	
- Het verhaal van Walther Bekaert over W.O.II. ....	4
- Oorlogsherinneringen van Marc Cardoen .....	6
- Mijn eigen oorlogsherinneringen tussen 6 en 11 jaar (Jacqui Porteman).....	11
- Oorlogsherinneringen van André Sioen .....	26
- Student tijdens de Tweede Wereldoorlog (Remi Sioen) .....	29
- Oorlogsjaren 1940-1944 (Willy Vandenbussche) .....	43
- Inval van de Duitsers (Maria Verhaeghe) .....	45
- Grenzeloze liefde anno 1945 (Mark Reynaert) .....	46
- Antwerpse studenten in Dadizele (Alma Samyn) .....	49
- De vluchtelingen te Dadizele (verzameld en opgetekend door Daisy Decoene)	
- Inleiding .....	55
- Mijn verblijf bij de familie Tanghe (Jozef Vandamme – Brasschaat).....	56
- Een vissersfamilie van Nieuwpoort (Marie-Thérèse Tanghe) .....	59
- Mijn verblijf als collegestudent in Dadizele in 1944 (Dr. J.Gilops – Brasschaat) .....	60
- Den Oorlog '40-'44 (Germaine De Coster-Smets – Duisburg-Tervuren) .....	61
- De Repressie (verzameld en opgetekend door Daisy Decoene) .....	63
In memoriam Walther Bekaert (Mark Reynaert) .....	76
In memoriam Gerard Ingelbeen (Alma Samyn) .....	83
Pater Frans Schoutteten (Alma Samyn) .....	86
Vondstmelding van Jos Maertens uit Dadizele Aardewerk in ringeloorstechniek en Majolica (Jozef Goderis) .....	90
Het gebeurde 50 jaar geleden (Alma Samyn) .....	108
“De Daiselklokke” – statistieken van 50 jaar geleden (Alma Samyn).....	110
Overzicht van het archief “Dadingisila” - Dadizele (Joël Dezegher) .....	111
De moord op Jan van Dadizele (7/10/1481) (Guido Ghekiere) .....	114
Een stukje “Daiselse nostalgie” – Bossen te Dadizele (Remi Sioen) .....	121
Wortels van Jan Hoet ook te Dadizele terug te vinden (aanvulling) (Daisy Decoene).....	130
De bijdragen opgenomen in het jaarboek “Dadingisila” - Heemkundige Sprokkels worden gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van hun auteurs.	