

KORT

Infomarkt omtrent RUP Dadipark

DADIZELE Het college van burgemeester en schepenen van Moorslede organiseert van 27 mei tot en met 25 juli een publieke raadpleging over de startnota en de procesnota van het gemeentelijke uitvoeringsplan (RUP) Dadipark. De startnota en de procesnota kunnen gedurende deze periode ingezien worden op het gemeentehuis en via de website van de gemeente. De gemeente organiseert ook een participatiemoment in de vorm van een infomarkt op donderdag 13 juni in 't Torreke in Dadizele. Er zijn infosessies om 17, 18, 19 en 20 uur. Inschrijven is verplicht en kan via de website. (BF)

Serieuze boetes voor autokerkhof

MOORSLEDE Een garagist en zijn zonen werden deze week veroordeeld, omdat ze een autokerkhof langs de Roeselarestraat in Moorslede weigeren op te ruimen. De familieleden kregen een geldboete. De rechter legde hen ook een dwangsom van 250 euro per dag op. Een echte kankerplek, zo noemde de advocaat van de gemeente Moorslede het autokerkhof langs de Roeselaarsestraat in Moorslede. Het plaatselijke gemeentebestuur ergert zich al jaren aan de auto- en vrachtwagenwrakken die langs de verbindingsweg staan opgesteld. Vier jaar geleden maande de gemeente de garagist en zijn zonen al aan om alles er op te kuisen. Dat gebeurde echter niet. Integendeel. Omdat de situatie erger en erger werd, stapte het Moorsleedse gemeentebestuur naar de rechtbank. De garagist en zijn zonen begrijpen niet waarom de gemeente zo'n zaak maakt van het autokerkhof. "Al veertig jaar lang worden er auto's opgeslagen. Er waren nooit problemen. Sinds de overname van cliënten mag het plots niet meer", aldus de advocaat van de garagist op de rechtbank. Volgens de garagist is de plek wel al opgeruimd. Toch legde de rechter hem een dwangsom van 250 euro per dag op. Dit bedrag moet betaald worden totdat alles er is opgeruimd. De familie moet ook grote boetes betalen. De rechter legde een boete van 56.000 euro op, waarvan 32.000 effectief moet worden betaald. (BF)

Toeren in en rond Dadizele

DADIZELE Seniorenvereniging Okra Dadizele organiseert op donderdag 6 juni 'Toeren in en rond Dadizele'. De deelnemende wandelaars en fietsers worden om 8.45 uur in PC Den Ommeganck verwelkomd. Om 9 uur starten de fietsers voor een tocht van zo'n zestig kilometer. Een halfuur later is het de beurt aan de wandelaars. Die kunnen kiezen uit een parcours van vijf of acht kilometer. 's Middags is er een aperitief voor de fietsers en de niet-sporters. Er worden ook broodjes voorzien over de middag en 's avonds is er een avondmaal. Deelnameprijs is 25 euro voor leden, 30 voor niet-leden. (BF)

DADIZELE SCHENKT ONZE-LIEVE-VROUWBEELD AAN BALEN

Hechte band tussen Dadizele en Balen

DADIZELE Heel wat Dadizele-naars vonden tijdens Eerste Wereldoorlog onderdak in de Kempen. Een delegatie van de Dadizeelse heemkundige kring en vtb Kultuur zakte daarom af naar Balen waar een Onze-Lieve-Vrouwebeeld geschonken werd en men een herdenkingsplaat inhuldigde. "Toen we in 2018 op bezoek gingen stelden we namelijk vast dat het beeldje dat daar in het Kapelleke van Dadizele stond niet de Onze-Lieve-Vrouw van Dadizele was. Met dank aan de heemkundige kring en vtb Kultuur kwam daar onlangs verandering in", klinkt het. "De sporen uit het verleden worden zo terug zichtbaar."



Vtb Kultuur en de Dadizeelse Heemkundige Kring vinden het belangrijk om de band uit het verleden te onderhouden. (foto JS)



De herdenkingsplaat geeft duiding over hetgeen de Balense gemeenschap voor Dadizele heeft gedaan

vele West-Vlaamse vluchtelingen kregen de Balenaars in 1919 een kopij van het beeld. Dat kwam in de Molenstraat in Balen te staan, in een kapelletje dat de naam Kapelleke van Dadizele kreeg.

In de afgelopen eeuw kenden zowel het beeldje als het kapelletje een bewogen geschiedenis. Het kapelletje zelf werd meermaals het slachtoffer van het verkeer. Het oorspronkelijke beeldje verdween een aantal keer door diefstal.

In november 2018 organiseerde de Dadizeelse heemkundige kring Dadingisila in samenwerking met de vereniging vtb Kultuur Dadizele-Moorslede een busreis naar Balen. Voornamelijk Dadizeelse familieleden van de toenmalige vluchtelingen gingen toen mee. Ook reisden er nakomelingen uit Moorslede, Ledegem, Beselare en Klerken mee.

VERKEERD BEELDJE

"Een rondreis in de gemeente bracht ons naar de belangrijke plaatsen waar de vluchtelingen honderd jaar geleden verbleven", blijkt Daisy Decoene terug. Aan het einde van de rondrit wilden de Balenaars ook het Kapelleke van Dadizele tonen. "We stelden toen echter vast dat het beeldje dat in het kapelletje stond niet de Onze-Lieve-Vrouw van Dadizele was. We stelden ook vast dat vandaag de dag maar heel weinig mensen nog de betekenis van het kapelletje en het beeld kenden."

NIEUWE HERDENKINGSPLAAT

De twee Dadizeelse verenigingen besloten daarom een project op te starten. "Met dank aan de heemkundige kring van Dadizele die het initiatief nam en aan vtb Kultuur dat mee sponsorde, kwam er onlangs verandering. Er werd een mooi compromis gevonden tussen authenticiteit en actualiteit." Enerzijds werd de kapel in Balen op 19 mei opnieuw voorzien van een echte Onze-Lieve-Vrouw van Dadizele, waarmee rechtstreeks wordt teruggekeerd naar de oorspronkelijke symboliek van 1919 en de hechte band tussen de Dadizeelse en Balense gemeenschappen. Anderzijds mocht de Dadizeelse delegatie ook een herdenkingsplaat inhuldigen. "De sporen uit het verleden worden daardoor terug zichtbaar. De herdenkingsplaat geeft duiding aan de huidige generatie over hetgeen de Balense gemeenschap voor de Dadizelenaars heeft gedaan. We mogen een dergelijke band uit het verleden nooit onderschatten." (BF)

1917 ging de geschiedenisboeken in als het jaar van de Derde Slag om Ieper, ook wel gekend als de slag om Passendale. In de zomer van dat jaar werd er zwaar gevochten in de regio rond Moorslede. De materiële schade en de menselijke tol waren groot. "Onrechtstreeks had die zware strijd ook gevolgen voor de Kempische gemeente Balen en de omliggende gemeenten. Zowat alle burgers, die in 1917 nog aan de frontlinie waren gebleven en woonden, werden verplicht geëvacueerd naar de Kempen. 205 Dadizelenaars kwamen in Balen terecht", legt Daisy Decoene uit. De Dadizeelse Daisy Decoene is de voorzitter van de plaatselijke heemkundige kring Dadingisila.

MARIABEELD

Ook een Mariabeeld verhuisde toen mee. Nog tijdens de oorlog werd het beeldje, dat uiteindelijk in de kerk van Balen een plaats kreeg, een trekpleister voor de vele verdrevenen die in de Kempen verbleven. "Zeker in september tijdens de noveen en in ook in de Mariamaand mei vond een volkstoeloop naar de kerk plaats", aldus Daisy Decoene. Als dankbaarheid voor de opvang van de